

Information
December 2017
Jinnah International School

Kære forældre

Lidt nyheder skal I have, inden året går på hæld.

Sidste torsdag var en underlig dag, efter 30 år på Jinnah International School havde Madame Perveen sin sidste skoledag og det var naturligvis meget bevægende både for os og hende. Vores morgensamling var lidt anderledes end den plejer, 7. klasse sang en Nad for hende, og efterfølgende holdt Maryam 7. klasse en tale på urdu for Madame Perveen. Pigerne i 9. klasse Meena, Iqra, Lamia Samia og Rimsha takkede Madame Perveen for snart 10 års urdu undervisning, for masser af gode råd samt vejledninger. Derefter blev der fra hver klasse overrakt en gave til Perveen, gaverne var i form af tegninger, breve der var skrevet på urdu, smukt udformede papir blomster, der var samlet i en buket og to smukke uroer alle gaver eleverne havde lavet i materieldesign. Jeg og skolens bestyrelsesformand holdt selvfølgelig også en tale, og derefter fik Perveen både overrakt blomster og gave fra bestyrelsen og medarbejdere på Jinnah International School.

Når man som Madame Perveen har været på Jinnah International School i 30 år, så har man haft mange elever, og det var en stor glæde for hende, at så mange gamle elever dukkede op til hendes reception, det var en hyggelig eftermiddag med glade gensyn og en masse snak, og jeg takker alle jer der mødte op, Madame Perveen var meget glad for jeres besøg. At skulle følge efter Madame Perveen bliver svært, men jeg håber, I vil byde vores nye urdulærer velkommen, vores nye urdulærer starter efter juleferien. Frem til ferien får eleverne Madame Kari, der underviser i materieldesign og eller billedkunst.

Sidste fredag startede Madame Lusine efter endt barselsorlov, hvilket jo bevirkede, at eleverne fik nye skemaer, da der var forskellige ting der skulle ændres.

Fredag markerede vi også den 12. Rabi ul Awal, alle elever var samlet i aulaen og traditionen tro havde nogle af vores elever skrevet en tale og øvet sig på en særlig Nad, det var en hyggelig time som sluttede med at eleverne fik udleveret en lille pose metaih.

Ellers har december jo holdt sit indtog, der er bagt pebernødder til den store guldmedalje og mange klasser har i forbindelse med juleklip også lavet risengrød og sågar risalamande med mandelgave. I første klasse var forældrene inviteret til hygge og juleklip, der var mange der mødte op og gav en hjælpende hånd, og forældrene fik her mulighed for også at lære hinanden at kende, så det fremadrettet måske er nemmere at lave legeaftaler eller lignende.

Eleverne får i denne uge mælkeseddel med hjem, da vi nu overgår til Skole Mælk, hvorfor bestilling af mælk foregår på en lidt anden måde, I skal gå ind på skolemælk.dk og følge anvisningerne. Når I bestiller mælken så kommer dit barns første mælkedag til at stå på kvitteringen.

Sluttelig skal jeg informere om at buspengene stiger med 50,- pr. 1. januar 2018.

Den sidste skoledag er torsdag den 21. december 2017 og så er første skoledag mandag den 8. januar 2018.

Herfra ønskes I alle en dejlig ferie og et godt samt lykkebringende nytår.

Venlig hilsen

Ghulam Rasool Khan
Bestyrelsesformand

Anette Spang Frandsen
Skoleleder