

Informationsbrev  
Oktober  
Jinnah International School

Kære forældre

Jeg og Helene havde en fantastisk lejrskole med 8. og 9. klasse til Skagen, vi havde mange dejlige oplevelser, og denne gang har vi besluttet at invitere forældre til 7., 8. og 9. klasse til en hyggeeftermiddag, hvor der vil blive vist billeder og holdt oplæg om turen. Der bliver sendt en særskilt invitation ud til de berørte forældre.

Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak for det store fremmøde til vores skolefest, det er dejligt at så mange bakker op om skolens fester, det betyder meget for jeres børn, at I kommer. Jeg har fået mange positive tilkendegivelser mht., at man denne gang skulle betale for maden. Vi vil naturligvis også evaluere konceptet til det kommende bestyrelsesmøde.

Som I sikkert alle har hørt hjemme, så har vi i år valgt elevrådsrepræsentanter på en anden måde end vi plejer. Alle der var interesserede elever skrev sig op på en liste, der var alt 51 elever, der stillede op som kandidater og efterfølgende samledes vi alle i aulaen, hvor de opstillede kandidater skulle præsentere sig selv og fortælle, hvad de ville bidrage med i elevrådsarbejdet. Herefter fik alle elever udleveret valglisten med samtlige opstillede kandidater, og den hemmelige afstemning gik i gang. Det var en virkelig god måde at afholde valg på, da det var ret interessant, at høre hvad de unge mennesker ville bidrage med. Jeg tror elevrådet er enige med mig om, at vi afholder valg på lignende måde til næste år.

September har også budt på en meget spændende tur med 7. klasse og Sir Naeem, vi var på Davidssamlingen, hvor vi blev introduceret til islamisk kunst. Vi var alle begejstrede, og jeg kan varmt anbefale jer at tage derind. Der er booket undervisning til andre klasser i løbet af skoleåret.

Indskoling har været til koncert i DR's koncertsal med Kaj og Andrea, det var en stor oplevelse for nogle elever. Endelig har 6. klasse været ude af huset et par gange på nogle spændende ture til Dansk Arkitekturcenter, hvor de arbejdede med Minecraft. Ligeledes har de i går været på Vanløse Kulturstation, hvor de blev introduceret til rytme, puls og rap.

4 klasser har haft en tur til Lejre, hvor man her har rig mulighed for at blive klogere på Danmarks fortid fra stenalderen til 1800 tallet. Der er masser af arbejdende værksteder så eleverne med egne øjne kan få en forståelse af historien.

Fredag den 13. oktober 2017 har deltager vi i Skolernes Motionsdag, det plejer at være en sjov begivenhed, og mange af vores elever løber jo ganske langt. Husk løbetøj, madpakke og vand.

Skolen slutter den dag kl. 13.00

I ønskes en dejlig efterårsferie.

Med venlig hilsen

  
Ghulam Rasool Khan  
Bestyrelsesformand

  
Anette Spang Frandsen  
Skoleleder